

DE VONDER



19 januari > Hein Boumans



Edah Museum

13 mei > kleine excursie



17 juni > Excursie naar Mechelen



25 oktober > Kop van Jut

Jaarprogramma 2023

Jubileumboek

Vorig jaar bestond de heemkundekring 50 jaar

Voor die gelegenheid is er een jubileumboek samengesteld. De presentatie ervan vond plaats op 30 oktober in De Ruchte in Someren. Wim Daniëls was de spreker. Dit zijn de elf verhalen.

1 De restauratie van het Wehrmachthuisje te Someren-Heide

Wat was een Wehrmachthuisje, waarom staat er nog een in Someren-Heide en hoe werd het van bouwval tot minimuseum?

2 Boerenkinderen op de Ommelsche Bos

Op 9 maart 1947 kwam ik ter wereld, er lagen dikke sneeuwwallen naast de weg en de volgende dag werd ik al naar de kerk gesjouwd om gedoopt te worden, zo ging dat in die tijd.

3 Veenkolonie De Moost, een land van lang geleden

We gaan naar het drielandenpunt tussen de gemeenten Asten, Someren en Nederweert.

4 Architect Lambert de Vries, waar we geen weet van of oog voor hebben

Lees over de belangrijkheid van de gebouwen van De Vries die Someren, Someren-Eind, Lierop en Asten nog hebben.

5 Someren en zijn geneesheren, in het bijzonder dokter Eijnatten

Ik was kind, hij pakte met zijn grote hand mijn hoofd stevig vast en trok de tand eruit zonder verdoving. De tand heb ik niet gevoeld, wel nog dagen hoofdpijn gehad.

6 De Astense schrijver H. Hollidee

Asten kende in de tweede helft van de 19e eeuw een markante schrijver onder het pseudoniem H. Hollidee. Multatuli en Vincent van Gogh hielden van Peer de Wever.

7 Het gebrandschilderde werk van H.F.M. Boumans, glazenier te Asten

Het complete oeuvre van de Astense glazenier is in kaart gebracht en het is veel. Al wat zijn atelier verliet heeft zijn plek gevonden in kerken, openbare gebouwen en particuliere woonhuizen.

8 Van Postel naar Hogaarde

In het centrum van Someren is aan de Postel het gebouwencomplex Hogaarde gelegen. De naam Postel is in Someren al eeuwenoud terwijl de naam Hogaarde betrekkelijk nieuw is.

9 Joannes Hoogaerts, plebaan van de Sint-Jan en deken van 's-Hertogenbosch

Joannes, de jongste zoon van Hendrik Jan Hoogaerts en Maria Jan Ijsbaats werd gedoopt op 8 november 1758 in de schuurkerk aan de Postel in Someren.

10 Waar in Lierop lag het Slotje?

In Lierop heeft een kasteel gestaan dat bekend stond als het Slotje van Lierop. Het is taaie kost om te lezen hoe hoe deze locatie uit oude archiefstukken is achterhaald. Ga de uitdaging aan!

11 Niet iedereen was blij

Je zou verwachten dat iedereen blij was dat de bevrijding had plaatsgevonden. Schrijnend was dat ook in Someren na de bevrijding nog doden vielen door bombardementen en vreselijke ongelukken.

Zo lang de voorraad strekt...

Het jubileumboek is te koop in het heemhuis, Molenstraat 10 te Someren en via de webshop van de website www.heemkundekringdevonder.nl/artikelen.php.

DE VONDER

heemkundekring

DE VONDER
asten - someren

Jaarprogramma 2023

Voor u ligt het programmaboekje van lezingen, bijeenkomsten en excursies voor het jaar 2023. Dit zijn de bijzondere dingen van dit jaar.

De excursies

- * Edah Museum te Helmond
- * Lezing over de stad Mechelen, daarna gaan we er naartoe

De lezingen

- * Asten heeft een glazenier gehad, zijn naam was bij de meesten wel bekend, zijn werk niet. Daar gaan we wat aan doen in een lezing over het gebrandschilderde werk van Hein Boumans.
- * De Brabantse boeren hebben ooit ontdekt dat de varkens soms beter gekookt voer kunnen hebben. Dat koken vond plaats in zogenaamde sopketels. Dat waren grote kostbare koperen bakken. De dorpsmid maakte zoiets niet, hoe kwamen ze dan hier terecht?
- * Hier in de Brabantse dorpen is carnaval betrekkelijk jong, in Limburg is het ouder. In de voorchristelijke tijd waren er al tradities die voorlopers waren van het huidige carnaval. Daar zullen we het eens over hebben.
- * Heel oud is ook de kennis van de geneeskraft van planten. In de middeleeuwse kloosters waren de herbaristen de experts op dit terrein.
- * De kop van Jut op de kermis, daar blijkt een bijzonder verhaal achter te zitten.

Kom kijken, kom luisteren, ga mee en geniet ervan.
Theo Knoops

4	Brandschilderingen Boumans
4	Filmavond
5	De Teutenhandel
6	Contactavond en quiz
6	Jaarvergadering en Foto
7	Excursie Edah Museum
8	Lezing over Mechelen
8	Excursie naar Mechelen
9	Oorsprong van carnaval
10	De Kop van Jut
10	Begroting en website HGB
11	Geneeskraft planten

COLOFON

VOORZITTER:

Gerard van de Moosdijk

SECRETARIS:

Sandu Niessen

PENNINGMEESTER:

Ryan van Laarhoven

REDACTIE:

Theo Knoops

DRUKKER:

Editoo B.V. te Arnhem



Januari > Het gebrandschilderde werk van Hein Boumans, glazenier te Asten

- Spreker: Jeroen Boumans
- Datum: donderdag 19 januari 2023
- Locatie: Filmzaal Museum Klok & Peel
- Adres: Ostaderstraat 23, Asten
- Aanvang: 20:00 uur
- Toegang: iedereen is welkom
- Kosten: € 5 per persoon, voor leden van De Vonder gratis

Afbeelding: Jezus aan het kruis in de voormalige abdij Uhlingsheide bij Tegelen.

Matthijs Boumans en Jeroen Boumans hebben zich verdiept in het gebrandschilderde werk van hun vader, de glazenier Hein Boumans (1922-1999), die in de jaren vijftig en begin jaren zestig atelier hield in het ouderlijk huis aan de Burgemeester Wijnenstraat 24 in Asten. Ze vertellen...

"Als kind beseften wij nauwelijks, welke kunstwerken hij al vanaf 1944 voor kerken, woonhuizen en instellingen vervaardigde; daarvoor waren we te jong. Bovendien schoolde hij zich begin jaren zestig om tot leraar tekenen, waardoor zijn activiteiten als glazenier in de vergetelheid raakten. Veel Astenaren zullen hem dan ook nog voorname-lijk kennen als leraar tekenen en handvaardigheid aan de Mavo of LTS in Someren, de Huishoudschool in Asten óf van zijn ezels midden in 't dorp in het Simonpeijke, later aan de Oostappensedijk in Ommel.



Pas na zijn dood in 1999 gingen we actief op zoek naar het oeuvre in glas in lood dat hij nagelaten heeft. In deze lezing doet Jeroen verslag van deze zoektocht. De grootste productie van gebrandschilderd werk vond in Asten plaats. Een grote ruimte op de begane grond diende als atelier voor zijn werkzaamheden. In een kleine ruimte ernaast, dat door hem toepasselijk stookhok werd genoemd, stond een grote glasbrandoven, zodat hij het beschilderde glaswerk zelf kon inbranden bij een temperatuur van 1300 graden. Als glazenier is vader meer dan tien jaar in Asten werkzaam geweest, tot beginjaren zestig van de vorige eeuw. Omdat de belangstelling voor het traditionele gebrandschilderde werk tanende was en de opdrachten sterk terugliepen, besloot hij te stoppen als glazenier; hij schoolde zich om als leraar tekenen."

In de zoektocht van de beide broers is het complete oeuvre van Hein Boumans opgespoord. Al zijn werk is gefotografeerd en verschenen in het jubileumboek van De Vonder: Verhalen uit de vergetelheid, in 2022.

Februari > Filmavond

- Spreker: Geert van Horssen en Theo Knoops
- Datum: dinsdag 14 februari 2023
- Locatie: Zaal Hotel Centraal
- Adres: Wilhelminaplein 3, Someren
- Aanvang: 20:00 uur
- Toegang: iedereen is welkom
- Kosten: € 5 per persoon, voor leden van De Vonder gratis

In coronatijd is Louis van den Bosch stilletjes van ons heengegaan. Toen het weer kon is hij in Someren alsnog geëerd. Wij



doen dat vanavond nog een keer met wat filmfragmenten. Verder komen er filmpjes van alle kerkdorpen van de gemeente Someren. We gunnen u ook een kijkje in onze keuken door te laten zien hoe er uit een oude filmrol een digitale kopie ontstaat om op avonden als deze te vertonen.

Maart > De Teutenhandel

- Spreker: Luc Van de Sijpe
- Datum: dinsdag 14 maart 2023
- Locatie: Filmzaal Museum Klok & Peel
- Adres: Ostaderstraat 23, Asten
- Aanvang: 20:00 uur
- Toegang: iedereen is welkom
- Kosten: € 5 per persoon, voor leden van De Vonder gratis

Het is van alle tijden: wanneer mensen hun dagelijks brood niet meer kunnen verdienen in de eigen streek, dan gaan ze dat brood elders zoeken. Van 1550 tot 1648 hadden de kleine Kempense boeren af te rekenen met een bijna honderdjarige economische crisis. Er waren boeren die rondreizende kooplui werden, die maandenlang van huis om hun waar aan de man te brengen. Ze werden 'teuten' genoemd.

Teuten waren rondreizende handelaren en ambachtslui, meestal afkomstig uit de Kempen. De arme zandgronden noopten hen om een inkomen te zoeken. Vanuit hun thuisbasis vertrokken zij in de lente met hun koopwaar op de rug naar Luxemburg, Frankrijk, Nederland en Duitsland. Sommigen gingen zelfs helemaal naar Denemarken. Ze waren gemiddeld negen maanden per jaar van huis. De teuten waren georganiseerd in compagnieën. Ze verkochten koperwaren, aardewerk en textiel. Het woord 'teut' komt waarschijnlijk van Teutoons (Germaans of Duits).

De teutenhandel ontstond aan het einde van de zestiende eeuw duurde tot het begin van de twintigste eeuw, toen er door een nieuwe wetgeving een abrupt einde kwam aan de teutenhandel. De teuten organiseerden zich in kleine gezelschappen, met kenmerken van een gilde. Eén of twee teuten, meestal van hetzelfde dorp en vaak van aanverwante families, bundelden hun krachten om samen vanuit een bepaalde plaats hun beroep uit te oefenen. De voorwaarden werden onderhands of notarieel vastgelegd en de regels bepaalden ook de inbreng in de zaak, de verdeling van de winsten en de opname van nieuwe leden. Ieder teutengezelschap had zijn eigen gebied. Onderlinge concurrentie kwam amper voor.



Er waren diverse soorten teuten.

- De ketellappers of koperteuten: zij vormden ongeveer de helft van de Teuten. Ze herstelden niet alleen beschadigde potten en pannen, maar verkochten ook nieuwe koperwaar zoals potten, pannen, sopketels (zie de afbeelding), keukengerei, sloten en soms zelfs vuurwapens.
- De pakdragers of tafteuten: zij handelden in mutsen, zakdoeken, kousen, beddengoed, kant, zijde en ander textiel. De Brenninkmeyers, stichters van C & A zijn hiervan het bekendste voorbeeld.
- De snijders of dierenlubbers: zij specialiseerden zich in het castreren van paarden, varkens, stieren en schapen. Soms dreven zij ook handel in deze dieren, zodat zij het beroep van veekoopman koppelden aan dat van veearts.

De teuten waren vaak rijker dan hun dorpsgenoten, hetgeen ook uit hun soms fraaie huizen bleek. Ze deden met hun geld ook wel goede werken. Een aantal moderne ondernemingen is mede voortgekomen uit teutenkapitaal (C&A, Unilever).

Onze spreker, Luk Van de Sijpe (1957), behaalde zijn master in de Geschiedenis in 1981 aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Hij is voorzitter van de Federatie van Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg en voorzitter van de Geschied- en Heemkundige kring 'De Goede Stede Hamont'.

Maart > Contactavond en quiz oude voorwerpen

- Spreker: Cees Verhagen en Theo Knoops
- Datum: vrijdag 24 maart 2023
- Locatie: Zaal Hotel Centraal
- Adres: Wilhelminaplein 3, Someren
- Aanvang: 20:00 uur
- Toegang: gratis voor leden en huisgenoten, na aanmelden
- Kosten: gratis



Een van de hoogtepunten in het jaarprogramma is de drukbezochte contactavond. De laatste jaren is het niet doorgegaan, maar nu kan het weer. We zorgen voor hapjes en drankjes en er is volop gelegenheid tot buurten.

Ach, halverwege de avond gaan we nog een nostalgisch spelletje spelen. Een voorproefje? Hier rechts: hoe heten deze spullen en waar waren ze voor?



April > Jaarvergadering en werkgroep Foto

- Spreker: Gerard van de Moosdijk en Johan Smits
- Datum: woensdag 19 april 2023
- Locatie: Filmzaal Museum Klok & Peel
- Adres: Ostaderstraat 23, Asten
- Aanvang: 20:00 uur
- Toegang: alleen leden
- Kosten: gratis

Voor de pauze vindt de reguliere ledenvergadering plaats met onder andere een uitvoerige terugblik op 2022, een overzicht van de lopende zaken en het financieel jaarverslag met het overzicht van inkomsten en uitgaven over 2022. De notulen van de vorige vergadering en de agenda van deze vergadering krijgt u op tijd toegestuurd.

Na de pauze zal Johan Smits een en ander vertellen over werkgroep Foto. Deze werkgroep is veruit de grootste van de heemkundekring met wekelijkse bijeenkomsten in de bibliotheek, naast het heemhuis. De leden houden zich bezig met het digitaliseren van oud fotomateriaal en het beschrijven van wat en wie erop staan. Hiervoor worden beeldherkennings-bijeenkomsten georganiseerd in zowel Asten als in Someren. In de loop van de tijd heeft men honderdduizenden foto's verzameld. De mensen uit Someren hebben vast wel gemerkt dat er bij de Jumbo een fotoboek met oude dorpsfoto's is verschenen en ook zoiets in Asten bij de Plus en in Heusden bij de Spar. Dit waren samenwerkingsverbanden van de supermarkten met ons. De fotowerkgroep heeft het fotomateriaal aangeleverd. In 2019 zijn er foto's geleverd voor de dorpsquiz in Someren en bij het gouden paren concert.





Het bestuur: Joop Martens, Ryan van Laarhoven, Sjef Toemen, Jan van der Heijden, Sandu Niessen en Gerard van de Moosdijk. (foto: Rob Fritsen)

Mei > Excursie naar Edah Museum Helmond

- Spreker: Peter van de Vorst
- Datum: zaterdag 13 mei 2023
- Locatie: Parkeerplaats Diepsteekel (vertrekpunt)
- Adres: Witvrouwenbergweg 18, Someren
- Aanvang: 09:15 uur
- Toegang: alleen leden
- Kosten: € 7,50 per persoon

‘Vruuger’ deden Helmonders hun dagelijkse boodschappen bij grootgrutters als EDAH en talloze kleine winkeltjes en speciaalzaken. Dat was sinds het begin van de vorige eeuw overal in Nederland niet anders.

Aan de hand van de historie van het oer-Helmondse kruideniersbedrijf EDAH ga je in het museum terug naar het boodschappen doen in de vorige eeuw. Terug in de historie van supermarkten, bakkers, slaggers en groenteboeren en tal van andere levensmiddelenwinkeltjes die stad en platteland voorzagen van hun dagelijkse eten, drinken en onderhoudsmiddelen.

Het museum leidt u niet alleen rond door de winkeltjes van toen maar laat u ook de operatie achter de schermen zien en de ontwikkeling van ooit een van ’s-lands grootste kruideniersbedrijven uit de vorige eeuw: ‘den EDAH’ uit Helmond!



Mei > Lezing over Mechelen

- Spreker: Chris de Mey
- Datum: woensdag 24 mei 2023
- Locatie: Zaal Hotel Centraal
- Adres: Wilhelminaplein 3, Someren
- Aanvang: 20:00 uur
- Toegang: iedereen is welkom
- Kosten: € 5 per persoon, voor leden van De Vonder gratis

Chris De Mey (1961), volgde een opleiding directiesecretariaat – moderne talen.



De talen en een voorliefde voor talen, geschiedenis en contact met mensen, hebben ervoor gezorgd dat ik me ingeschreven heb voor een opleiding Stadsgids Mechelen. Naast mijn voltijdse baan bij NMBS, de Belgische Spoorwegen, laat ik de bezoeker aan Mechelen ook Mechelen beleven. De bezoeker moet een goed gevoel hebben en een tof beeld van Mechelen hebben als hij / zij onze stad verlaat. Naast mijn baan en het gidsen ben ik ook nog reisleader met een voorliefde voor hedendaagse architectuur.

Juni > Excursie naar Mechelen

- Spreker: Tom Waals en Jacques van Ooijen
- Datum: zaterdag 17 juni 2023
- Locatie: Restaurant De Platte Vonder (vertrekpunt)
- Adres: Nieuwendijk 10, Someren-Eind
- Aanvang: 09:00 uur
- Toegang: alleen leden
- Kosten: u ontvangt hierover nog bericht

Mechelen is een centrumstad en gemeente in de Belgische provincie Antwerpen. De stad ligt in het zuiden van die provincie, centraal tussen de steden Antwerpen en Brussel, aan de rivier de Dijle.

Tot 1795 vormde Mechelen het centrum van de kleine zelfstandige heerlijkheid Mechelen. In dat verband had het gebied dezelfde status als bijvoorbeeld Holland, Zeeland, Vlaanderen en Brabant. Gedurende een korte periode in de 15e en 16e eeuw werden de Lage Landen vanuit Mechelen geregeerd, en vervulde de stad de functie van bestuurlijke hoofdstad van de Nederlanden (ingesteld door Margaretha van Oostenrijk). Deze periode heeft bijgedragen tot het uitgebreide kunstbezit en diverse merkwaardige gebouwen. De stad heeft het op een na hoogste aantal beschermde gebouwen van Vlaanderen, waaronder vier UNESCO-vermeldingen.



Mechelen wordt ook wel de kerkenstad van Vlaanderen genoemd, je kan er maar liefst 8 prachtige kerken tellen. Een van die kerken, de Sint-Romboutskathedraal herbergt twee carillons, waarvan een van Eijsbouts. Verder vind je er nog veel meer historische panden en indrukwekkende musea. Naast een stadswandeling en museum bezoek is er ruim tijd om van de geneugten van het centrum te genieten. De precieze dagindeling zal later in het voorjaar bekend worden gemaakt.

September > De oorsprong van het carnaval

- Spreker: René Haustermans
- Datum: donderdag 21 september 2023
- Locatie: Filmzaal Museum Klok & Peel
- Adres: Ostaderstraat 23, Asten
- Aanvang: 20:00 uur
- Toegang: iedereen is welkom
- Kosten: € 5 per persoon, voor leden van De Vonder gratis

Naar de overkant van... een kolkende zee!

Dat was altijd mijn beeld van carnaval. Een kolkende zee, om na 3 dagen ergens te stranden. Te stranden daar waar de nieuwe lente al begonnen was.

Deden oude culturen dit niet ook al zo? Het oude Babylon, de Grieken, de oude Egyptenaren, Romeinen, Kelten en talloze andere volken door alle millennia gebruikten hetzelfde beeld: over het water met een boot naar een nieuwe tijd, de toekomst als hiernamaals óf een nieuwe fase op aarde. Het water wat het dode symboliseert. Het schip dat je naar het 'nieuwe' leidt. Symbolen die naar mijn mening nog altijd zichtbaar zijn in onze carnaval. Als je de feestende massa van een afstand zou bekijken, zou je over die kolkende menigte enkele bootjes zien varen in de vorm van de carnavalsmutsen of –schuitjes van de prins en zijn gevolg. Naast deze narrenmutsen zien we naast de blauwe schuit deze schepen ook terug in de praalwagens bij optochten.

Symboliek uit vervlogen tijden, nog altijd actueel. Al onze tradities zijn daar mee doorspekt. We hebben ze ook nodig. Juist om datgene waar we geen woorden voor hebben, waar we geen concreet beeld bij hebben, te kunnen vatten. Hebben wij dat als tegenwoordige mens nog nodig? Is het



nodig dat wij (bij welk feest dan ook) tradities in ere houden? Ik wil het niemand verplichten, maar sommige tradities of enig besef waarom je iets viert, kan volgens mij de beleving veel intenser maken.

Juist dat maakt het feest dat vanuit het verleden naar ons toekomt en weer een drempel vormt naar iets nieuws, een nieuwe lente. Is carnaval in Limburg niet zo'n schakelmoment? Al maanden van te voren hoor ik (wanneer ik iets wil afspreken): "Nao de vastelaovend!". Tradities zullen veranderen, zullen zich altijd aanpassen aan de tijd en omgeving, maar als het besef van de kern er niet meer is, alleen nog de uiterlijke kenmerken als traditie gelden, dan spreken we van een evenement...

Column René Haustermans voor L1: Een zee van symboliek

Oktober > De Kop van Jut, traditionele kermisattracties

- Spreker: Rinie Weijts
- Datum: woensdag 25 oktober 2023
- Locatie: Zaal Hotel Centraal
- Adres: Wilhelminaplein 3, Someren
- Aanvang: 20:00 uur
- Toegang: iedereen is welkom
- Kosten: € 5 per persoon, voor leden van De Vonder gratis

Rinie Weijts zal aan de hand van veel kleurige foto's en authentieke afbeeldingen een interessante presentatie geven over traditionele kermisattracties en speciaal 'De kop van Jut'. Dit is een van de attracties die al vele jaren op de kermisterreinen in onze regio en elders in het land verschijnt. In de presentatie wordt uitvoerig ingegaan op de kermis en het ontstaan en gebruik van het apparaat: Kop van Jut. Je hoort en ziet de verrassende geschiedenis van een van Nederlands oudste kermisattracties, waarin met slagkracht moet worden gepoogd een bel te luiden. De kop van Jut zijn wordt ook gebruikt als zegswijze om aan te duiden dat iemand het slachtoffer of zondebok is.



Veel minder bekend is dat zowel de uitdrukking als de kermisattractie hun naam danken aan een persoon die echt geleefd heeft, namelijk de moordenaar Hendrik Jut. Die na een sensationeel proces tot "slechts" levenslang werd veroordeeld, omdat de doodstraf net was afgeschaft. In 1876 haakte een kermisuitbater in op de gebeurtenis door zijn attractie "kop-van-jut" te noemen. Tegenwoordig wordt ook vaak wel een elektronische variant gebruikt.

November > Begroting en website Historische Geografie Brabant

- Spreker: Gerard van de Moosdijk, Rini vd Laar en Peter van den Boogaard
- Datum: donderdag 16 november 2023
- Locatie: Zaal Hotel Centraal
- Adres: Wilhelminaplein 3, Someren
- Aanvang: 20:00 uur
- Toegang: alleen leden
- Kosten: gratis

Voor de pauze zal het gaan over de begroting voor het jaar 2023. Aan alle werkgroepen is gevraagd een indicatie te geven van de hoogte van het geldbedrag dat de werkgroep het komende jaar voor haar plannen zal uitgeven. Het bestuur vertelt over de pannenn en geeft uitleg over de werking van het begrotingssysteem.

Na de pauze zullen onze gasten uit Mierlo, Rini van de Laar en Peter van den Boogaard, vanalles vertellen over de website Historische Geografie Brabant.

Deze website laat de resultaten zien van een samenwerkingsverband van diverse heemkundekringen in Noord-Brabant en Limburg. Het uitgangspunt is steeds de kadasterkaart van 1832 van het werkgebied van de be-



treffende heemkundekring. Van deze kaart is door overtekenen een digitale versie gemaakt die online staat. Door inzoomen kun je percelen naar je toehalen en met een klik erop kun je zien wat voor soort object het was en wie er in 1832 de eigenaar van was.

Nu openen zich eindeloos veel mogelijkheden. Op de Mierlose kaart kun je heen en weer in de tijd gaan. Scroll je vanaf 1832 naar onze jaren dan zie je in de jaren 70 de explosieve woningbouw op de kaart verschijnen. Verder kun je via de Mierlose kaart de stamboomgegevens vinden van alle Mierlonaren van die tijd. Op de Astense kaart klik je vanaf de percelen naar de bewoningsgeschiedenis van dat perceel vanaf 1600 tot 1938.

Wat is nu de winst van samenwerken met andere heemkundekringen? Veel moeite is gedaan om naburige kaarten naadloos op elkaar te laten aansluiten waardoor er op den duur één grote kaart van de halve provincie ontstaat. In Noord Limburg zijn de kaarten zelfs volledig in elkaar geschoven.

Kom luisteren en verbaas je!

December > Fabels en feiten over de geneeskracht van planten

- Spreker: Hans van den Broek
- Datum: dinsdag 12 december 2023
- Locatie: Filmzaal Museum Klok & Peel
- Adres: Ostaderstraat 23, Asten
- Aanvang: 20:00 uur
- Toegang: iedereen is welkom
- Kosten: € 5 per persoon, voor leden van De Vonder gratis

Hans van den Broek vertelt in zijn voordracht “Fabels en feiten over geneeskundig gebruik van planten”, zowel over de verzinsels als over de echte werking van veel gebruikte planten.

Wist je dat menig kindersnoepje ontleend is aan een medisch recept of dat veel alcoholhoudende drankjes oorspronkelijk een geneesmiddel waren? Of dat de zogenaamde heksenzalven echt wel effect hadden op je gedrag? En je snapt na deze lezing dan ook waarom heksen op een bezemsteel rondvlogen.

Veel ‘geneeskrachtige’ planten blijken een bittere smaak te hebben, daar is het nodige over te vertellen. Verder krijg je een idee over het effect dat men dacht dat plantengeuren uitoefenden. Het belang van kleuren in planten en hun toepassing bij ziektes komt ook in een ander licht te staan. En de manier waarop planten en hun producten gebruikt werden is ook behoorlijk veranderd. Wie loopt er nog met een bosje kruiden op zijn kin rond bij hoofdpijn? Een paracetamolletje is handiger en werkt beter. En als je kruiden in je keukentje gebruikt besef je dan dat je eigenlijk bezig bent met ‘het is seund om weg te gooien’?

Voor wie eens anders tegen ‘nuttige’ planten aan wil kijken een echte eye-opener. Hans zal je wetenswaardigheden vertellen die je niet kent en die tot veel gesprekstof zullen leiden.



Port Betaald
Port Payé
Pays-Bas



www.editoo.nl

Indien onbestelbaar:

H. Wijnen, Dorpstraat 22, 5711 GP Someren

VERHALEN UIT DE VERGETELHEID

Speciale uitgave rond het 50-jarige bestaan
van heemkundekring De Vonder Asten-Someren



Asten - Gimmel - Heusden - Lierop
Someren - Someren-Eind - Someren-Heide

heemkundekring
DE VONDER
ASTEN - SOMEREN

Vrienden van De Vonder

A.H. Verberne Holding BV, van den Eijndelaan 60, 5712 BR Someren-Eind
Aannemersbedrijf Geven, Ommelseweg 48, 5721 WV Asten
Acfis Business Centrum, Ter Hofstadlaan 75, 5711 VV Someren
Autobedrijf Stienen Someren BV, Boerenkamplaan 21, 5712 AA Someren
Dakbedekkingsbedrijf Joan Meeuws, Kommerstraat 38, 5712 XV Someren
Deska Kantoormeubelen & Supplies, Kortijzer 11, 5721 VE Asten
Driessen Advies & Beheer, Witvrouwenbergweg 12, 5711 CN Someren
ETB Willem Bos, Trasweg 5, 5712 BB Someren-Eind
F. Leenen Someren Beheer bv, Dr Eijnattenlaan 28, 5711 AW Someren
Harrie Welten (Jumbo), Kuilvenweg 8, 5712 GX Someren
Hotel Centraal, Wilhelminaplein 3, 5711 EK Someren
Isi & Peggy's Knipperij, Wilhelminaplein 15a, 5711 EK Someren
Isobouw Systems BV, Kanaalstraat 107, 5711 EG Someren
Larco Foods B.V., Industrielaan 10, 5711 CX Someren
Leenen Steengoed b.v., Vaarselstraat 34, 5711 RE Someren
MIDAS Winkels, Markt 10, 5721 GE Asten
Notaris van Kaam, Witvrouwenbergweg 8a, 5711 CN Someren
P. van der Zanden, Jan vd Diesdunckstraat 17, 5721 VN Asten
Partycentrum De Platte Vonder, Nieuwendijk 10, 5712 EM Someren-Eind
Réne Berkvens Bloemenarrangementen, Jan van Havenstraat 32, 5724 AV Asten-Ommel
Verbugt IT, Zagershof 1, 5721 HX Asten
Wijnen Bouw en Service, Dorser 2, 5711 LE Someren